

NOOIT MEER ZO'N DAG ALS VANDAAG IJburg

Moeder- en Vaderpartij

De eerste bewoners
Betrokken het land
De bulldozers waren
Nog bezig met zand

Geen levende ziel
Waar ik mij mee verstond
Dus dwaalde ik maar
Als een roepende rond

En grauw nog en verlaten
Ging mijn echo door de straten
Maar de jouwe zong daar doorheen

De bakstenen rood
En het park nog niet groen
Ik vond het maar saai
Wist hier weinig te doen

En grauw nog en verlaten
Ging mijn echo door de straten
Maar de jouwe zong daar doorheen

Ik wou al vluchten, maar jij kwam net aan
Kom, zei je, zullen we samen dan gaan
Spelen langs het water
Vergeten dat het later
Nooit meer zo'n dag als vandaag zal zijn
Nooit meer zo'n dag als vandaag zal zijn

Geen bouwplaatsen meer
Maar een park in de zon
We liggen in gras
Waar ooit water begon

Niet grauw meer en verlaten
Gaat mijn echo door de straten
Samen zingen wij daar doorheen

Niet grauw meer en verlaten
Gaat mijn echo door de straten
Samen zingen,
Samen zingen wij daar doorheen

Nooit meer zo'n dag als vandaag

Vaderpartij

Ik betrok het land
Buldozers bezig met zand
Geen levende ziel waar ik mij mee verstond

En grauw nog en verlaten
ging mijn echo door de straten
Maar de jouwe zong daar doorheen

Ik vond het maar saai
wist hier weinig te doen

En grauw nog en verlaten
ging mijn echo door de straten
Maar de jouwe zong daar doorheen

Ik wou vluchten maar jij zei zullen we samen gaan
Spelen langs het water,
vergeten dat het later nooit meer zo'n dag als vandaag zal zijn
nooit meer zo'n dag als vandaag zal zijn

We liggen in gras waar ooit water begon

Niet grauw meer en verlaten
gaat mijn echo door de straten
Samen zingen wij daar doorheen.

Niet grauw meer en verlaten
gaat mijn echo door de straten
Samen zingen wij daar door.....

Samen zingen wij daar doorheen.

In opdracht van De Nederlandse Opera voor *BOOM! Amsterdam is een opera*
Tekst: Ruben van Gogh
Muziek: Mathilde Wantenaar